

KUIFJE *verlezen je...*

De GESCHIEDENIS ^{van} de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE WERELD WORDT GROTER

AL de nieuwe ontdekkingen schudden de Oude Wereld door elkaar. De wereld waarin de mens thans leefde was ineens zoveel groter geworden, maar daardoor ook geheimzinniger. Inderdaad, over de Nieuwe Wereld die men ontdekt had wist men immers weinig of niets af. De Conquistadores maakten ongehoorde rijkdommen buit en toch werd de wereld er niet rijker door. Integendeel !....

1. — LABRADOR

GIOVANNI Caboto was een handelaar uit Genua, zijn zoon Sebastiano werd in Venetië geboren, zijn buste kan je zien in het Dogenpaleis. Zij traden in Engelse dienst en men kent hen onder de naam die de Engelsen hen gaven: Cabot. In 1497 wierpen zij het anker te Labrador, het Noord Amerikaans vasteland. Zij waren er echter van overtuigd dat zij het rijk van de grote Khan hadden ontdekt en dat zij een weg naar Indië zouden vinden, maar helaas, daar in het noorden was er ijs...

2. — BRITSE KOLONIES

ALVORENS in dienst te treden van de koning van Engeland, exploreerde Sebastiano Cabot de kust van de Atlantische Oceaan, de huidige Verenigde Staten, en de Engelsen stichtten aldaar kolonies waarvan de eerste Nieuw Engeland heette. Francis Drake was de eerste Engelsman die de aarde omzeilde. De Belgen en de Hollanders speelden een belangrijke rol in Noord Amerika. In 1626 kocht de Waal Pierre Minuit van de Indianen heel het schiereiland Manhattan voor 26 dollars. Daar verrees Nieuw Amsterdam, later New York.

3. — FRANSE KOLONIES

VERAZZANO, een Florentijn in dienst van Frans I, koning van Frankrijk, kwam in 1524 toe in het huidige Canada. Hij palmde het in en gaf het de naam Nieuw Frankrijk. Twee jaar later stevende Jacques Cartier de St-Laurensstroom op en plantte de Franse vlag op de post van Hochelaga, die de naam Montreal kreeg. Pas in 1608 zou Champlain Quebec stichten.

4. — VANILJE EN CHOCOLADE

DE Oude Wereld maakte kennis met de aardappel, met de maïs, begon smaak te vinden in vanilje en chocolade en ook de tabak deed zijn intrede. De Spaanse galjoenen sleepten goud, veel goud naar Spanje. De Spanjaarden werden schatrijk, zij bewerkten hun velden niet meer en moesten daarom alles wat op tafel kwam invoeren. Zo werd Spanje armer ten profijte van andere landen die naarstig werkten, zoals bv. de Nederlanden.

V. — ANTWERPEN

ANTWERPEN werd de eerste grote wereldstad, de stad van de bankiers die de wereldfinancies beheersen. Het goud voor Sevilla, de kruiden voor Lissabon, alles kwam langs Antwerpen; opslagplaats van goederen bestemd voor heel de wereld. « Antwerpen is een stad open voor alle naties », aldus schreef de Italiaan Guichardin. In 1531 kreeg de Scheldestad de eerste beurs van Europa. Antwerpen was niet alleen een stad van geld, maar ook van geleerden en kunstenaars, van grote humanisten. Het was in deze tijd dat de grote drukker Christoffel Plantin er werkte en dat de O.-L.-Vrouwkerk gebouwd werd door de Waghemakere. De 123 m hoge toren kijkt naar de Schelde, de waterweg naar onbekende fascinerende landen.